

## WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ IN DE PRAKTIJK?

Hoe groot en erg de zonde in mijn leven tot nu toe ook geweest is, Gods vergeving en liefde zijn groter! Als Jezus Christus de Heer over alles is, ja, zelfs de overwinning over de dood heeft behaald, zou Hij dan ook mijn leven niet een doel, betekenis en hoop kunnen geven? Zou Hij dan ook mijn zonden niet kunnen vergeven en me helpen om een nieuw leven te beginnen?

**Iedereen** die God zoekt, zal HEM vinden, dat belooft Hij: *‘Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken’ (Jeremia 29:13).*

**Ieder** die vergeving van zijn zonden wil, krijgt vergeving! *‘Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad’ (1 Johannes 1:9).*

Onze zonde scheidt ons van God en ook van Zijn vrede!

**Ieder** die zijn zonden naar God heeft gebracht, krijgt vrede van God — echte vrede, geen psychologisch zelfbedrog!

*‘Ik laat jullie vrede na; Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan’ (Johannes 14:27).*

## ONZE ZIEL LEEFT EEUWIG!

In de hemel zijn alleen maar vrijwilligers. De hemel is een plaats zonder zonde, ziekte, leed, tranen en dood: *‘Hij (God) zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij’ (Openbaring 21:4).*

Als God alle mensen, zoals ze zijn, de hemel zou binnen laten komen, dan zou het er daar al gauw net zo erg uitzien als hier op aarde. Maar God is heilig. Hij kan daar geen zonde dulden!

Vele mensen proberen zelf hun leven te veranderen. Met hun goede voornemens en zelfbeheersing sloven ze zich uit, maar worden toch niet beter.

Enkel en alleen door Jezus Christus als persoonlijke Heer en Redder aan te nemen kan onze natuur veranderd worden. *Het is een totaal nieuw begin.* Daardoor krijgen we vergeving van onze zonden en een nieuwe natuur die de zonde haat. Je wordt een kind van God en erft een thuis in de hemel.

Maar als we daarentegen de verlossing van onze zonden door Jezus Christus niet aannemen, zullen we na de dood voor eeuwig van God gescheiden zijn. We zullen voor altijd op een plaats vol ellende en lijden zijn, die de Bijbel hel noemt: *‘De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid’ (Openbaring 14:11).*

Jezus Christus kan en wil nu, vandaag, je Redder worden. Hij kent je leven beter dan je het zelf kent! Je kunt tot Hem gaan met de woorden van het volgende open gebed:

Here Jezus Christus, vandaag heb ik ervaren dat mijn leven door de zonde van U gescheiden is. Mijn goede werken en inspanningen brengen me net zo weinig vrede met U als de methodes van bepaalde godsdiensten en net zo min bevrijding van mijn zonde. Omdat U me lief hebt, bent U voor mij aan het kruis gestorven en hebt U mijn zonde op U genomen en voor mij betaald. Daarom vraag ik U: vergeef me al mijn schuld. Ik neem U nu als mijn Heer en Redder aan. Ik dank U voor Uw redding en dat ik nu Uw kind mag zijn en een thuis in de hemel heb gekregen! Amen.

## HOE KAN MIJN VERDERE LEVEN ER NU UIT GAAN ZIEN?

- Dank God voor je redding. Niets en niemand kan je nu nog van God scheiden! Dank God daarvoor: *‘Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld..’ (Romeinen 8:1).* *‘Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven’ (Johannes 10:28).*

- Lees de Bijbel, dat is Gods brief aan ons. Daarin kun je zien hoe God is en hoe we moeten leven:

*‘Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust’ (2 Timotheüs 3:16).*

- Zoek gemeenschap met andere bijbels georiënteerde christenen. Vraag God om je te helpen een goede christelijke gemeente te vinden.

- Je mag in gebed alles tegen God zeggen. Hij wil graag een levende gemeenschap met je hebben:

*‘Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren’ (Filippenzen 4:4-7).*

En dat is precies wat ik zelf ervaren heb. Ik hoor niet bij een sekte, maar laat aan de hand van de Bijbel zien hoe je vrede met God en het eeuwige leven in de hemel kunt krijgen! Lees het zelf in de Bijbel eens na, dat is het beste.

Indien U vragen hebt, neem dan contact op met:

Stichting Zendingswerk Middernachtsroep  
Postbus 193  
NL 3940 AD Doorn

[middernachtsroep.nl](http://middernachtsroep.nl)  
[info@middernachtsroep.nl](mailto:info@middernachtsroep.nl)  
Tel: 0343-477288

holländisch

# HOE KRIJG IK VREDE MET GOD?

**Wat is er op deze planeet eigenlijk aan de hand?**

Haat, oorlog, moord, echtbreuk, leugens, corruptie, wanhoop .... zijn aan de orde van de dag.

We denken er niet eens meer over na, zo gewoon is het geworden.

**Over deze toestand is een verklaring te vinden in Gods informatieve boek — de Bijbel.**

Klopt de Bijbel wel? Het unieke van de Bijbel is dat er talrijke gebeurtenissen in zijn opgeschreven die pas in de toekomst plaats zullen vinden. Veel daarvan is in de wereldgeschiedenis al gebeurd, bijvoorbeeld de terugkeer van de Joden naar het land Israël, de stichting van de staat Israël in 1948 en de groeiende haat van de volken tegen dit volk. Het verloop van de geschiedenis van belangrijke wereldrijken tot aan gebeurtenissen die zich in onze tijd afspelen, zijn al meer dan 2500 jaar geleden tot in details in de Bijbel aangekondigd.

**Is het mogelijk dat dit allemaal toevallig is gebeurd?**

Als dat niet zo is, dan moeten we concluderen dat de Bijbel waar is. Dan hebben we een betrouwbare bron die ook de vragen over lijden en dood in deze wereld en over de zin van ons leven kan beantwoorden.

## IN HET BEGIN...

De Bijbel vertelt dat God in het begin alles heel goed geschapen heeft: hemel, aarde, levende wezens en ons mensen. De mens leefde in persoonlijke gemeenschap met God onder volmaakte levensomstandigheden. God had de eerste mensen, Adam en Eva, alle vrijheid gegeven, maar ook een gebod: **'Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven'** (Genesis 2:17).

Ze hebben dit gebod overtreden en daardoor kwam de zonde in de wereld en daarmee ook de dood. De nakomelingen van Adam en Eva, dus alle mensen, erven de zonde automatisch, ze worden als zondaar geboren. Dat heeft een verwoestende uitwerking op de verdere gemeenschap tussen God en de mensen.

God is heilig, Hij kan geen contact hebben met de zonde. Daardoor zijn nu alle mensen van nature van God gescheiden en bestemd om eenmaal te sterven.

## WAT IS ZONDE EIGENLIJK?

Veel van onze tijdgenoten vinden dat ze zelf goede, hulpvaardige en oprechte mensen zijn en denken bij het woord zonde aan verkeersovertreders of misdadigers. Maar God heeft andere maatstaven. Hij kijkt in ons hart.

Zonde is alles wat niet kan tippen aan Gods volmaaktheid: **'Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God'** (Romeinen 3:23).

Zonde is alles waarvan we weten dat het niet goed is en het toch doen:

**'Alle kwaad is zonde'** (1 Johannes 5:17).

Zonde is ook alles wat we nalaten waarvan we weten dat we het zouden moeten doen:

**'Als iemand weet hoe het hoort maar er niet naar handelt, dan zondigt hij'** (Jakobus 4:17).

Zoals we zien kijkt God ook achter het masker van onze eigengerechtigheid. Niet alleen onze gedachten, woorden en daden zijn zondig, maar ons hele binnenste is aangetast door de zonde. Daarom hebben we geen kracht om deze dingen los te laten.

## RELIGIES?

God heeft de eeuwigheid en de zoektocht naar Hem in ons hart gelegd. Helaas worden vele mensen religieus. Dat wil zeggen, ze proberen door hun eigen werk en manier van doen hun geweten te sussen en zelf eeuwig leven te verdienen. Religies zijn verschillende manieren waarop mensen proberen door hun eigen werken met God in het reine te komen. Doop, eerste communie en kerkelijke bevestiging, zelfkastijding, verering van 'heiligen', lidmaatschap van een kerk, talismannen, offers, meditatie..., de lijst kan zo nog wel bladzijden lang doorgaan. Vele mensen denken dat er verschillende manieren zijn, overal is wel iets van de waarheid bij. Maar een spreekwoord zegt: 'Een halve waarheid is erger dan een hele leugen'. Dat betekent dat geen enkele religie ons vrede met God kan geven.

## WAAR IS EEN WARE WEG?

We constateren dus dat we met onze eigen werken en inspanningen voor God niet rechtvaardig kunnen worden. Alle religieuze wegen naar eigengerechtigheid komen uit op een doodlopend spoor. De goden van alle wereldreligies kunnen onze zonden niet wegpoetsen! Er is maar één God die Zelf mens werd en op de wereld kwam om voor de zonde van de mensen te sterven en daardoor de relatie tussen God en mensen te herstellen – Jezus Christus: **'Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt'** (Handelingen 4:12).

In het evangelie van Johannes staat een tekst die ons leven kan veranderen:

**Want God had de wereld zo lief**

► **het allergrootste mededogen**

**dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven,**

► **de allerhoogste prijs**

**opdat iedereen**

► **het grootst mogelijke aantal**

**die in Hem gelooft**

► **de allergemakkelijkste voorwaarde**

**niet verloren gaat,**

► **de allergrootste redding**

**maar eeuwig leven heeft.**

► **de allerheerlijkste belofte.**

**Johannes 3:16**

## WIE IS JEZUS CHRISTUS?

De hele Bijbel staat vol over de persoon Jezus Christus. In het Oude Testament wordt aan de in zonde gevallen mensheid een Redder beloofd die onze straf zal dragen en vrede zal brengen: **'Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing'** (Jesaja 53:5).

Dit is een van de profetieën die toont dat Jezus Christus de beloofde Verlosser is, die voor onze schuld stierf hoewel Hij zelf onschuldig was.

Een lange reeks profetieën kondigt de komst van Jezus als mens aan. 700 jaar voor Zijn geboorte schrijft de profeet Jesaja dat Jezus uit een maagd geboren zal worden: **'Zie, de maagd is zwanger, en zal een zoon baren'** (Jesaja 7:14).

De profeet Micha maakt Zijn geboorteplaats bekend: **'Uit jou, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer'** (Micha 5:1).

Jezus Christus is God: **'Hij (Jezus) die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens'** (Filippenzen 2:6,7).

Jezus Christus heeft door daden die alleen God kan doen, bewezen dat Hij de almachtige God is. Hij kan:

- doden opwekken
- welke ziekte dan ook genezen

- brood vermeerderen (scheppend handelen)
- het natuurgeweld bedwingen (het stilleggen van een storm)
- zonden vergeven...

Als mens leefde Jezus Christus een heel normaal leven, Hij had honger, dorst, was vermoeid en verdrietig. Maar, in tegenstelling tot alle andere mensen bleef Hij zonder zonde.

## WAT DEED JEZUS CHRISTUS VOOR ONS?

Iedere zonde moet volgens Gods wetten bestraft worden: **'Het loon van de zonde is de dood'** (Romeinen 6:23).

Maar God heeft ons zo lief dat Hij niet wil dat we sterven en voor alle eeuwigheid van Hem gescheiden zijn: **'Die (God) wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen'** (1 Timotheüs 2:4).

Daarom heeft Hij een offer gekozen dat in onze plaats stierf – dat was Jezus Christus! Dat is voor ons onbegrijpelijk. Maar alleen Hij kon deze hoge prijs met Zijn leven betalen, omdat Zijn leven volkomen rein en schuldloos was: **'Hij heeft in Zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen'** (1 Petrus 2:24).

Als er een andere oplossing voor onze zonden zou zijn geweest, dan had Jezus Christus niet hoeven sterven.

## OVERWINNING OVER DE DOOD

Maar Jezus bleef niet in het graf. Hij is uit de dood opgestaan. De Bijbel vertelt over honderden ooggetuigen die de opgestane Jezus hebben gezien. Ook talrijke geschiedschrijvers hebben de opstanding van Jezus Christus gedocumenteerd. Daarna is Hij naar God in de hemel opgevaren. Hij leeft! Jezus heeft de dood overwonnen: **'De dood is opgeslokt en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?'** (1 Corinthe 15:55).